



Massageverhaal Luchtballon



Vandaag neem ik je mee de lucht in! We gaan vliegen met een luchtballon.

We kruipen in de grote mand.
STAPPENDE BEWEGINGEN MET HANDEN

We blazen erg veel warmte in de ballon. Zo blaast de ballon op.
VAN ONDER NAAR BOVEN STRIJKEN MET PLATTE HANDEN

Nu zit er genoeg warme lucht in de ballon en is de ballon mooi rond.
RONDJES TEKENEN
We stijgen langzaam op.
KRONKELENDE BEWEGINGEN NAAR BOVEN MAKEN

Wauw! Wat is het heerlijk zo'n luchtballon! Alles lijkt heel klein te worden. Wat zie je allemaal vanuit de ballon?

- Huizen *HUIZEN TEKENEN*
- Bomen *MET VUISTEN KLEINE, DRAAIENDE BEWEGINGEN MAKEN*
- Zwaaiende mensen *STIPJES ZETTEN*
- Lange rivieren *KRONKELENDE BEWEGINGEN MAKEN MET ZIJKANT VAN DE HAND*
- ...

Wat een mooie dag! Het zonnetje schijnt op je snoet.
ZON TEKENEN MET LANGE STRALEN

Tijd om weer terug te keren naar huis. De luchtballon daalt rustig naar beneden.
VAN BOVEN NAAR ONDER STRIJKEN MET PLATTE HANDEN

De mand raakt de grond met een lichte bons.
MET VUISTEN ZACHTJES DUWEN

Dat was fijn! Ik ga met een glimlach naar huis.
SMILEY TEKENEN

Alohi